

## האם כדאי להשתמש בתאריך עברי, לועזי או גם וגם?

**אסתר** – גם וגם. כי בכל זאת אנחנו חיים בין אנשים לועזיים (אומות העולם) ואנחנו רוצים להשתלב.

**משה** – גם וגם כי כך מקובל.

**מזל** – אנחנו משתמשים רק בלועזי וזה שגור בראשנו. בכל העולם משתמשים בזה ואנחנו צריכים להיות איתם. לא בעד שינוי.

**דודו** – מותר להשתמש בכל. לא רק בלועזי.

**מרגלית** – רק עברי. זה יפה שכל אחד מדבר בעברית.

**גדעון** – צריך להשתמש בתאריכים לועזיים בנוסף לתאריכים העבריים.

**שמחה** – כל אחד עושה מה שהוא רוצה.

**פלורה** – גם וגם.

**סאלח** – עברי. אני עברי ואנחנו רגילים עבריים. היום כל אחד בעבודה שלו משתמש לפי מה שהוא רוצה. הייתי רוצה שכולם ישתמשו בעבריים.

**פלורה** – הוא צודק, צריך רק עבריים.

**שלמה** – גם וגם.

רוז the world isn't only in the form of Israel (רק לועזי).

**עידו (המנהל)** – גם וגם. יש כאלה שיותר מתמצאים בעברי ויש כאלה בלועזי (אני פחות מתמצא בעברי).

**סמירה (מטפלת)** – עברי.

**יהודה (מתנדב)** – גם וגם. אנחנו חיים בעולם גדול. בארץ שישתמשו יותר בעברי ובחול"ל לא מוכר. יש יהודים שלא יודעים מה זה להיות יהודי. יהודים שכן – בשביל שהעולם יבינו (לדוג' גרין קארד) צריך לועזי.

**מגדלנה** – עברי כי זה בעברית. לא יודעת האם להשתמש גם וגם.

**חנה** – עברי. אבל אפשר להשתמש גם בלועזי.

**רגינה** – אנחנו חיים כאן ולכן צריך להשתמש רק בעברי.

**שושנה** – גם וגם. בלועזי רק לדברים קטנים מאוד. עברי לשימוש יום יומי, לועזי אם יש דברים קצת יותר מסובכים.

## דעת הרב הראשי לישראל:

**שלום לכבוד הרב!**

שמעתי כי אסור לכתוב תאריך לועזי רק עם הספרות (לדוגמא: 01/01/05) אלא צריך לכתוב את השם של החודש במילים (ה-01 בינואר 2005) האם זה נכון ואם כן מדוע כך צריך לנהוג?

תודה רבה!

**התשובה:**

מאת: הרב דוד לאו - מודיעין

בעבר התייחסתי לכך, ואכתוב בקצרה.

מצוה למנות את התאריך בצורתו העברית, זכר לבריאת העולם ולא למניין אחר.

אם נזקקים לתאריך הלועזי, יש להבדל בין מניין לפי שם החודש, שאין לו משמעות, לבין מנין לפי ספרות, שאז במקום לקרוא לחודש ניסן החודש הראשון, קוראים לחודש אחר בשם זה. אבל אם קוראים לחודש בשמו המלא לא פוגעים בספירת התורה, וזה ההבדל.

יש מקילים בימינו מפני שזו בסך הכל ספירה נוחה ואינה משום החשיבות שמייחסים לספירה הזו.

**פברואר**

(מלטינית, Februarius, ההגייה העברית נגזרת מהשפה הגרמנית) הוא החודש השני בלוח השנה הגרגוריאני. חודש זה קרוי על שם "פברואה" (Februa) פסטיבל רומי, שנחגג באידו של החודש). השם לקוח מהמושג הלטיני "פברום" (Februum), שמשמעותו "טיהור".

כיום החודשים ינואר ופברואר הם החודשים הראשונים בשנה, אך שניהם היו האחרונים שהתווספו ללוח השנה. הם הוספו על ידי נומה פומפיליוס במאה השביעית לפני הספירה. לפני כן הרומאים נהגו להחשיב את תקופת החורף לתקופה שאין בה חודשים, ולכן, לפני הוספתם של החודשים ינואר ופברואר ללוח השנה הרומי, היו בו עשרה חודשים בלבד ומרץ היה החודש הראשון בשנה.

חודש זה הוא החודש היחיד שקיים בלוח הגרגוריאני שבו מספר הימים משתנה, והוא גם החודש הקצר ביותר בלוח הזה. בדרך כלל בחודש פברואר יש 28 ימים ופעם בארבע בשנים יש 29 ימים.

בשנת 1232, המשכיל האנגלי יוהנס דה סקרובוסקו ( Sacrobosco) כתב בספרו שנקרא De Anni Ratione, שאורכו המקורי של חודש פברואר היה 29 יום. לפי סבירתו של סקרובוסקו, כשאוגוסטוס קיסר קרא את חודש אוגוסט על שמו, הוא העביר יום אחד מחודש פברואר לחודש אוגוסט, על מנת שחודש אוגוסט לא יהיה קצר מחודש יולי שנקרא על שם יוליוס קיסר, שהיה אביו המאמץ. לטענה זאת אין אף ביסוס בממצאים היסטוריים.

**שאלתי את הדיירים האם להגיד להם כל יום מהו התאריך העברי, לועזי או שניהם:**

**אסתר** – גם וגם. קודם עברי ואח"כ לועזי כי אנחנו חיים עם ספירה לועזית.

**שושנה** – גם וגם. התאריך העברי הוא שימושי לכל העניינים שסובבים אותנו. ותאריך לועזי רצוי כי זה גורם לנו לדעת מה קורה בעולם.

**אסתר** (השנייה) – לי לא חשוב כלום.

**דודו** – לא יודע.

**משה** – לא משנה לי.

**מזל** – רק לועזי. לא אומר לי כלום עברי.

**אייל** – גם וגם. כי שניהם זה טוב. זה עוזר, זה טוב לדעת.

**מגדלנה** – עברי.

**רגינה** – רק הונגרי. ככה אנחנו מדברים.

**גדעון** – שניהם.